

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

του Δρ. Ιωάννη Κακαρά, Δασολόγου
Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας

Η 21^η Μαρτίου θεωρείται ως η παγκόσμια ημέρα δασοπονίας. Μας δίνεται η ευκαιρία να ενημερωθούμε για τον αφανισμό των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και για την καταστροφική πολιτική σε ότι αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που εφαρμόζεται στη χώρα μας.

Η ασκούμενη εδώ και 30-40 χρόνια δασική πολιτική αποδεικνύει περίτρανα την υιοθέτηση μιας πολιτικής που θέλει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις βορά των καταπατητών και των εμπρηστών, πηγή πλουτισμού από αλόγιστη διαχείριση, που θέλει τη Δασική Υπηρεσία υποβαθμισμένη και συρρικνωμένη γιατί έτσι εξυπηρετούνται οι στόχοι των κρατούντων.

Πολλά τεκταινόμενα αποδεικνύουν την τραγική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των δασών και μια σύντομη αναφορά των δεδομένων αυτών αποκαλύπτει το μέγεθος της εγκατάλειψης αλλά και της εφαρμογής μιας δασοκτόνου πολιτικής για ιδιοτελείς σκοπούς:

- Οι τεράστιες δημόσιες δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στην Ελλάδα ήταν κάποτε δάση και σιγά - σιγά μετατρέπονται σε οικόπεδα και εκτάσεις με στόχο τον πλουτισμό και την άναρχη ευκαιριακή αξιοποίηση. Η μη ύπαρξη δασολογίου και δασικών χαρτών επιτρέπει στον οιονδήποτε, με μια βεβαίωση ότι μια παραλιακή έκταση αξίας 0,5-1 εκατ. ευρώ ανά στρέμμα δεν είναι δασική, να γίνει κάτοχος οικοδομήσιμης έκτασης που εξασφαλίζει σε αυτόν και τους απογόνους του τεράστια πλούτη. Είναι πολλοί οι Δασάρχες που πήραν δυσμενή μετάθεση γιατί αρνούσαν να υπογράψουν τέτοιες βεβαιώσεις, χωρίς να αποκλείονται βέβαια και αντίθετες περιπτώσεις. Κάποτε πρέπει τα στοιχεία αυτά να δουν το φώς της δημοσιότητας και να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπεύθυνους της πολιτικής αυτής. Δεν αρκεί παρά μια επίσκεψη σε περιοχές ιδιαίτερου κάλους όπως ο Παρνασσός, η Πεντέλη, ο Υμηττός, οι παραλιακές εκτάσεις προς Σούνιο, η Χαλκιδική, η ορεινή περιοχή προς το Πετρούλι Τρικάλων κ.α., όπου έχει οργιάσει η καταπάτηση και παράνομη δόμηση ως αποτέλεσμα μη ύπαρξης δασικών χαρτών και κτηματολογίου. Η πολιτική αυτή απαγορεύει την εφαρμογή ενός σχεδίου χωροταξικής ανάπτυξης στον τόπο μας.
- Τα συνεχή σκάνδαλα στον τομέα των δασών που βιώνουμε εδώ και δεκάδες χρόνια όπως: πρόσφατα η υπόθεση Βατοπεδίου – λίμνης Βισθωνίδας (εάν υπήρχε δασικό κτηματολόγιο δεν θα υπήρχε σκάνδαλο), το σκάνδαλο μονής Τοπλού - ίδρυμα Παναγία η Ακρωτηριανή στην Κρήτη (παραχώρηση 30.000 στρ. σε αγγλική εταιρία). Απόκτηση παράνομων τίτλων και παράνομων παραχωρήσεων τεράστιων δασικών εκτάσεων σε μοναστήρια και στην Εκκλησία. Το τεράστιο σκάνδαλο της μη σύνταξης του εθνικού κτηματολογίου με πιστώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης (απαλλαγή υπευθύνων με βούλευμα και πρόστιμο από Ε.Ε.). Η καταστροφή των δασών από πυρκαγιές και εμπρησμούς και η αδυναμία οργανωμένης προστασίας και φύλαξης.

- Η σταδιακή υποβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας από το 1980 μέχρι σήμερα. Μια Υπηρεσία πρότυπο οργάνωσης και προσφοράς στην ελληνική ύπαιθρο επί δεκαετίες, έχει σιγά – σιγά συρρικνωθεί και αποδεκατισθεί. Ουδμία χρηματοδότηση για διαχείριση του δάσους, για αναδασώσεις, για τεχνικά έργα και για προστασία. Οι αναδασώσεις που κάποτε ήταν σημαντική δραστηριότητα έχουν αφεθεί στους προσκόπους, τους οικολόγους και τα κανάλια. Οι παλαιότεροι Δασικοί υπάλληλοι κλαίνε με μαύρα δάκρυα βλέποντας την υποβάθμιση της Υπηρεσίας αυτής. Οι νέοι Δασικοί όπως και οι Καθηγητές Δασολογίας στο Πανεπιστήμιο και στα ΤΕΙ, διαπιστώνουν και βιώνουν τη κατάσταση αλλά πλην εξαιρέσεων δεν αντιδρούν, δεν καταγγέλλουν, βολεύονται στη συρρίκνωση και αναμένουν τον τελευταίο Δασικό που αποχωρώντας θα κλείσει οριστικά την πόρτα πίσω του.

Με αυτά τα δεδομένα σήμερα γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα της Δασοπονίας. Θα ακούσουμε μηνύματα και υποσχέσεις, θα γίνουν ημερίδες και επιστημονικές ανακοινώσεις και θα οραματισθούμε την επανίδρυση της Δασικής Υπηρεσίας μαζί με την επανίδρυση του κράτους. Αντί όλων αυτών πρέπει να καταγγείλουμε την πολιτική υποταγής των δασών στα ιδιοτελή συμφέροντα και να απαιτήσουμε την μη κατάργηση του άρθρου 24 του Συντάγματος (που εάν γίνει θα επιτρέψει τον αποχαρακτηρισμό των δασών), την οργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας, τη χρηματοδότηση της δασοπονίας, τη σύνταξη πραγματικών δασικών χαρτών και Δασικού Κτηματολογίου.