



Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Ε»

## Δεν υπήρξε ποτέ εθνική αγροτική πολιτική

**Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011**

\* «Σήμερα το 50% της βιομάζας των δασικών δένδρων που υλοτομούνται εγκαταλείπεται στο δάσος γιατί διαλύθηκαν οι δασικοί συνεταιρισμοί και συρρικνώθηκε η δασική υπηρεσία. Κατά τα άλλα η Κυβέρνηση προωθεί την πράσινη ανάπτυξη. Η ασκούμενη δασική πολιτική είναι ένα προμελετημένο διαχρονικό έγκλημα πολλών δεκαετιών».

### **Συνέντευξη στον Αποστόλη Ζώη**

Στην τελετή έναρξης του 15ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου, που έγινε πρόσφατα στην Καρδίτσα, ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Νταλός ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί *πιμητική πλακέτα* προσφοράς και αναγνώρισης στον Καθ. Ιωάννη Κακαρά, τον ιδρυτή και οραματιστή του εν λόγω Τμήματος για την πολύχρονη δράση του και το έργο του, λόγω και της συνταξιοδότησής του που έγινε πρόσφατα. Την πλακέτα επέδωσε το μέλος ΕΤΠ κ. Αικ. Ράμμου και συμβολικά παρευρέθηκαν -όρθιοι- όλοι οι καθηγητές και το προσωπικό του Τμήματος. Ο κ. Κακαράς ευχαρίστησε θερμά όλους, στάθηκε στη «συνταγή» του Τμήματος, όλα αυτά τα χρόνια και είπε δημόσια ότι αυτό το έργο -της δημιουργίας και της αναγνώρισης του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου- οφείλεται αποκλειστικά στις αρχές της ομαδικής εργασίας, της συναδελφοσύνης και της ανιδιοτέλειας όλων των συντελεστών και των μελών του Τμήματος.

Σήμερα ο κ. Κακαράς παραχωρεί συνέντευξη στην «**Ελευθερία**».

\* Συχνά ακούμε για πολιτικές και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος... Γιατί όλες αυτές οι υποσχέσεις και δεσμεύσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Τι φταίει κατά τη γνώμη σας;

- Τα μέτρα που υλοποιούνται και αφορούν το περιβάλλον δεν έχουν αποδώσει γιατί δεν υπήρξε ποτέ πολιτική βούληση για την εφαρμογή μιας περιβαλλοντικής πολιτικής που να αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος παράλληλα με την ανάπτυξη του τόπου. Όλες οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες απέβλεπαν στη ληστρική εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων και του δασικού πλούτου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν συντάχθηκαν και δεν κυρώθηκαν οι δασικοί χάρτες και το εθνικό κτηματολόγιο για δεκάδες χρόνια, όταν μάλιστα υπήρχαν και πιστώσεις για το λόγο αυτό. Να σκεφθεί κανείς ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτουμε δασικούς χάρτες και εθνικό κτηματολόγιο. Δεν είναι τυχαίο ότι μεταξύ των μεγαλύτερων σκανδάλων συγκαταλέγονται τα σκάνδαλα που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως: το σκάνδαλο του εθνικού κτηματολογίου, το ένα εκατομμύριο παράνομων κτισμάτων, τα περισσότερα μέσα σε δασικές εκτάσεις και δάση, το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, της οικοπεδοποίησης δασικών μοναστηριακών εκτάσεων σε Πεντέλη, Χαλκιδική και αλλού και τόσα άλλα. Αρκεί μια επίσκεψη στις χιλιάδες βίλες μέσα στα δάση του Παρνασσού, της Πίνδου και άλλων πανέμορφων δασών για να τεκμηριώσει κάποιος την ασκούμενη περιβαλλοντική πολιτική. Η διαχείριση των δασών μας είναι ανύπαρκτη. Δεν εκτελούνται πλέον δασοτεχνικά έργα, αναδασώσεις και έργα προστασίας των δασών μας και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών που αφανίζουν το δασικό πλούτο μας. Την δασοπυρόσβεση την ανέθεσαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της οποίας οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα δασικά οικοσυστήματα, αλλά ούτε και τις απέραντες δασικές εκτάσεις, γιατί δεν εργάζονται μέσα στο δάσος. Σήμερα το 50% της βιομάζας των δασικών δένδρων που υλοτομούνται εγκαταλείπεται στο δάσος γιατί διαλύθηκαν οι δασικοί συνεταιρισμοί και συρρικνώθηκε η δασική υπηρεσία. Κατά τα άλλα η Κυβέρνηση προωθεί την πράσινη ανάπτυξη. Η ασκούμενη δασική πολιτική είναι ένα προμελετημένο διαχρονικό έγκλημα πολλών δεκαετιών. Πώς να υπάρξει ανάπτυξη με αυτό το αλαλούμ; Πού είναι το χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα; Κάποιοι έχουν γίνει πλούσιοι από αυτές τις παρανομίες. Δεν έχει γνωρίσει ο τόπος μας στο παρελθόν τέτοια καταστροφική δασική πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι φθάσαμε σε αυτό το χάλι, για το οποίο ευθύνονται αποκλειστικά οι κρατούντες.

## **ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ**

\* Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει όλα αυτά τα χρόνια για την προστασία των φυσικών πόρων στη Θεσσαλία; Έχουν γίνει κινήσεις προς το καλύτερο;

- Στη Θεσσαλία επικρατεί η ίδια θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα και πιθανόν σε πιο έντονο βαθμό. Δεν υπάρχει κανένας χωροταξικός σχεδιασμός. Εκτελούνται τεράστια έργα εκτροπής του Αχελώου, με κατασπατάληση χρημάτων, χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες, με παλινωδίες, αναβολές, τροποποιήσεις, κακοποίηση περιβάλλοντος επί πολλές δεκαετίες. Σταμάτησε στο 100% η πολυδιάστατη δραστηριότητα στη δασοπονία στην ορεινή Θεσσαλία που μέχρι και τις αρχές του 1980 ήταν βασικός τομέας ανάπτυξης και συγκρατούσε τον ορεινό πληθυσμό. Τη Δασική Υπηρεσία ως κύριο φορέα οργάνωσης και υλοποίησης των δασικών έργων με αυτεπιστασία, απαξίωσαν και υποβάθμισαν πλήρως. Η ερήμωση της ορεινής υπαίθρου και η συρρίκνωση της άλλοτε παραγωγικής γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις ημιορεινές και πεδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας αποδεικνύουν την πλήρη αποτυχία της πολιτικής των επιδοτήσεων, της αγρανάπαυσης, της Κοινοτικής αγροτικής πολιτικής. Ποτέ στην Ελλάδα δεν εφαρμόστηκε μια ολοκληρωμένη εθνική αγροτική πολιτική. Ποτέ δεν χρηματοδοτήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο ερευνητικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της αγροτικής πράξης στους τομείς Γεωργίας, Δασών, Αλιείας, Κτηνοτροφίας. Αν επισκεφθείτε τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ, θα διαπιστώσετε ότι είναι γεμάτα από διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ οι ελάχιστοι ερευνητές,

έχουν ηλικία άνω των 50 ετών και εργάζονται με κοινοτικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία δεν είναι εστιασμένα στις δικές μας ανάγκες. Τα ίδια κυβερνητικά στελέχη που στο παρελθόν οργάνωσαν και προκάλεσαν την υποβάθμιση της αγροτικής ανάπτυξης και αγροτικής έρευνας εμφανίζονται προκλητικά στα τηλεοπτικά κανάλια και προσφέρουν συνταγές για την έξοδο από την κρίση! Πώς θα οργανωθεί και θα αυξηθεί η αγροτική παραγωγή και πώς θα προστατευθούν οι φυσικοί πόροι με αυτά τα δεδομένα; Οι κινήσεις λοιπόν είναι προς το χειρότερο.

## **Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ**

\* Στο 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, μιλήσατε για την εφαρμογή του ξύλου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα... Μπορείτε να αναφερθείτε περιληπτικά σε αυτή; Τι παρουσιάσατε;

- Διάλεξα αυτό το θέμα για να αναδείξω τις εφαρμογές του ξύλου στην αρχαιότητα και ιδιαίτερα στις περιόδους του Μινωικού πολιτισμού και των κλασικών χρόνων και για να κάνω μια σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Οι Αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πολλά για την τεχνολογία του ξύλου και των ξύλινων κατασκευών. Είχαν αναπτύξει σε υψηλό βαθμό τον τομέα της ξυλοναυπηγικής τέχνης, την οποία μετέφεραν στον τομέα εφαρμογών του ξύλου στις δομικές κατασκευές. Δημιούργησαν ξύλινη αρχιτεκτονική, η οποία σταδιακά μετατράπηκε σε λίθινη αρχιτεκτονική, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της ξύλινης, ιδιαίτερα στα στοιχεία διακόσμησης. Η αρχιτεκτονική αυτή διασώθηκε μέχρι τις μέρες μας και προκαλεί τον θαυμασμό για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική.

Παρουσίασα τη συμβολή του ξύλου στις δομικές κατασκευές στις διάφορες εποχές. Τα ανάκτορα του Μίνωα ήταν τετραώροφα κτίρια με ξύλινο σκελετό και αργολιθοδομή. Το μυστικό των αντισεισμικών κατασκευών της Μινωικής εποχής ήταν το πάντρεμα του ξύλου με την πέτρα και την πλίθα. Μεγάλα ανοίγματα, ακόμη και στο ισόγειο επέτρεπαν τη διάχυση του φωτός και την άμεση επικοινωνία με το φυσικό περιβάλλον και αυτό ήταν δυνατό χάρη στη συμμετοχή του ξύλου στον σκελετό των κτιρίων. Η χρήση του ξύλου στα πάσης φύσεως οικοδομήματα και ιδιαίτερα στους ναούς και τα δημόσια κτίρια ήταν εντυπωσιακή. Η στέγη και η οροφή του Παρθενώνα, όπως και των άλλων αρχαίων ναών ήταν ξύλινη από ξύλο κυπαρισσιού και κέδρου. Η σύνδεση των επί μέρους σφονδύλων των κιόνων γινόταν με ξύλινους τάκους και εμπόλια (ξύλινες καβίλιες) από ξύλο κυπαρισσιού και αγριελιάς που μολυβδοχοούνταν (περιβάλλονταν με ρευστό μόλυβδο). Με ανάλογο τρόπο γίνονταν και η κατακόρυφη και οριζόντια σύνδεση των μαρμάρινων στοιχείων της τοιχοποιίας. Η εντυπωσιακή αυτή εφαρμογή απέτρεπε τη μετακίνηση των επιμέρους τμημάτων των κιόνων κατά τους σεισμούς. Την τεχνολογία αυτή εφαρμόζαν οι Έλληνες πριν από τρεις και τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Σε αντίθεση με την πραγματικότητα στην Αρχαία Ελλάδα, εμείς σήμερα το κυπαρίσσι το χρησιμοποιούμε ως καυσόξυλο και ως δένδρο των κοιμητηρίων, ενώ για τις στέγες μας χρησιμοποιούμε μπετόν ή μέταλλο ή εισάγουμε τα πελεκητά ερυθρελάτης, τα οποία είναι πολύ μικρής αντοχής και αποτελούνται από ανώριμο ξύλο. Εμείς σήμερα εισάγουμε μέχρι και φυτά πεύκου και κυπαρισσιού γιατί εφαρμόζοντας μια δασοκτόνα δασική πολιτική καταργήσαμε όλα τα δασικά φυτώρια που είχαμε και σταματήσαμε τις αναδασώσεις. Τεράστιες ποσότητες μεγάλων φυτών σε γλάστρες εισήχθησαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών αγώνων από Ιταλία, ανεβάζοντας το κόστος των αγώνων σε δεκάδες δισεκατομμύρια, που κατασπαταλήθηκαν σε έργα με απ ευθείας ανάθεση και έγιναν βορά των τρωκτικών της εξουσίας, ενώ σήμερα καλούνται οι νέοι μας να ξενιτευτούν για να πληρώσουν το χρέος. Εάν είχαν φιλότιμο θα αυτοκτονούσαν ομαδικά.

Η εισήγηση με θέμα: εφαρμογές του ξύλου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη που αποτελεί κεφάλαιο υπό έκδοση βιβλίου μου, στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε αναγνώστης μέσα από την ιστοσελίδα του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου: [www.wfdt.teilar.gr](http://www.wfdt.teilar.gr). Πιστεύω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον καθένα μας και ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς και τους μηχανικούς.

## Η ΠΑΙΔΕΙΑ

\* Ποια είναι η επόμενη μέρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την άποψή σας; Έρχονται ριζικές αλλαγές που κανένας δεν είναι σε θέση πλέον να γνωρίζει;

- Η πολιτική που εφαρμόστηκε στην παιδεία δεν διαφέρει από την γενικότερη αποτυχημένη πολιτική. Και στον τομέα της παιδείας δεν υπήρξε πολιτική βούληση για καθιέρωση ενός σύγχρονου σταθερού εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα, που είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου. Μια σκόπιμη ψηφοθηρική πολιτική επέβαλε την άσκοπη ίδρυση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς υποδομές, χωρίς αξιοκρατική και επαρκή στελέχωση, χωρίς χρηματοδότηση και ενίσχυση της έρευνας. Οι συνεχείς πειραματισμοί και αλλαγές στο πόδι, ακόμη και σε κάθε αλλαγή Υπουργού παιδείας στην ίδια κυβέρνηση, έφεραν την βαθιά κρίση σε όλα τα επίπεδα της παιδείας μας. Κύρια δεδομένα της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της παιδείας ήταν: κανένας έλεγχος στο παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, προώθηση των ημετέρων, καμία αξιολόγηση, περιορισμένη χρηματοδότηση. Η μέση τεχνική εκπαίδευση υποβαθμίστηκε μέχρι διάλυσης. Ενίσχυσαν σκόπιμα την παραπαιδεία και συνέβαλαν στη γενική υποβάθμιση και απαξίωση.

Την επόμενη μέρα στην παιδεία, όπως και στους άλλους τομείς δεν την περιμένω κ. Ζώη από αυτούς που μεθοδικά επί δεκαετίες δανείζονταν και παρουσίαζαν στο λαό μια εικονική πραγματικότητα. Από αυτούς που καταχράστηκαν, πλούτισαν, διέλυσαν τον δημόσιο τομέα, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, από αυτούς που έκλεψαν και ρήμαξαν τον τόπο, διέφθειραν την κοινωνία, υποθήκευσαν το μέλλον των παιδιών μας, μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού και παραμένουν ατιμώρητοι. Η επόμενη μέρα θα χαράξει μόνο όταν τιμωρηθούν και φύγουν οι κρατούντες, μόνο όταν νέοι πολιτικοί αναλάβουν τα ηνία και εφαρμόσουν μια εθνική πολιτική που θα υπηρετεί το σύνολο.

### «ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ»

\* Υπάρχει προοπτική για τους νέους σήμερα, ως δάσκαλος που για δεκαετίες προσπαθήσατε να τους δώσετε μια κατεύθυνση για μια καλύτερη ζωή; Ποια είναι η εκτίμησή σας;

- Οι νέοι μας, βλέποντας ότι δεν υπάρχει προοπτική, είναι απελπισμένοι και θα έλεγα δυστυχισμένοι γιατί είναι άνεργοι, δεν μπορούν να σταδιοδρομήσουν και να δημιουργήσουν οικογένεια, δεν μπορούν να ονειρευτούν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από τον άνεργο νέο που αναγκάζεται να ζει στο περιθώριο από το χαρτζιλίκι των γονιών του. Προσπαθούν να βρουν διέξοδο στην ξενιτιά, επιστρέφοντας στη δεκαετία του 1950 και του 1960. Νέοι επιστήμονες με ειδικά προσόντα και διδακτορικά, μάταια ψάχνουν για μια οποιαδήποτε υποαπασχόληση των 400 και 500 ευρώ. Η σταδιακή και πολύπονη διαδικασία ανάκαμψης στην υπερχρεωμένη οικονομία μας θα έλθει με την εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής που θα ενισχύσει την έρευνα, την παιδεία και την παραγωγή για να έλθει η ανάπτυξη που πρέπει να υπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο. Η πολιτική ανάπτυξης του κέρδους μέσα από τον πλουτισμό των ολίγων ισχυρών της πλουτοκρατίας, δεν δημιουργεί προοπτική για τους νέους. Γνωρίζουν οι νέοι ότι για χρόνια δεν θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, γιατί τα ρουσφέτια και οι παράνομοι διορισμοί, όπως και τα αυστηρά μέτρα λιτότητας που μας επιβάλλουν οι δανειστές μας, τους βάζουν στο περιθώριο. Οι νέοι λοιπόν είναι αυτοί που πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά και να επιβάλλουν με κάθε μέσο την τιμωρία και απομάκρυνση από την πολιτική των υπευθύνων. Είναι οι νέοι αυτοί που πρέπει να πάρουν την εξουσία και να χαράξουν νέους δρόμους προόδου και καλύτερης ζωής.