

Με αφορμή τον Δασάρχη που τα έπαιρνε

του Δρ. Ιωάννη Κακαρά

Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Πολύ πρόσφατα η Κυβέρνηση έπιασε λαβράκι στον αγώνα για εξάλειψη της διαφθοράς. Αποκαλύφθηκε και προβλήθηκε στα ΜΜΕ περίπτωση δασάρχη που χρηματίστηκε κατά την άσκηση του καθήκοντός του, πιθανόν για αποχαρακτηρισμό δάσους ή δασικής έκτασης. Πολύ συνηθισμένη περίπτωση που αποκαλύπτει το μέγεθος του εγκλήματος διαρκείας που τελείται στον τόπο μας. Με την υπογραφή ενός υπηρεσιακού παράγοντα εύκολα μετατρέπεται το δάσος σε δασική ή χορτολιβαδική έκταση, δηλ. σε οικόπεδο, που για παραλιακή έκταση στην περιοχή Αττικής μεταφράζεται σε φιλέτο που φθάνει και υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο Ευρώ το στρέμμα. Με άλλα λόγια, για 280 στρέμματα η αξία της παραλιακής έκτασης φθάνει την αξία της Ολυμπιακής ή του ΟΣΕ.

Ενός κακού μύρια έπονται. Αν υπήρχαν κυρωμένοι δασικοί χάρτες και κτηματολόγιο δεν θα μπορούσε κανένας δασάρχης, κανένας υπουργός, παράγοντας ή πολίτης αυτής της χώρας να μεθοδεύσει πράξεις αποχαρακτηρισμού, καταπάτησης, οικοπεδοποίησης δημόσιας ή ιδιωτικής δασικής έκτασης, δεν θα υπήρχαν δεκάδες τεράστια σκάνδαλα όπως του Βατοπεδίου, της Μονής Τοπλού στην Κρήτη, της οικοπεδοποίησης τεράστιων δασικών εκτάσεων στην Πεντέλη, την Πάρνηθα, τον Παρνασσό, δεν θα υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα κτήρια και βίλλες μέσα σε δασικές εκτάσεις, σε βουνά, σε παραλίες, δεν θα υπήρχαν εμπρησμοί. Ναι αλλά ταυτόχρονα δεν θα μπορούσαν οι κυβερνώντες να ρουσφετολογούν, να μαζεύουν ψήφους, να πλουτίζουν, να διαβρώνουν την κοινωνία.

Να αφήσουν λοιπόν τα σάπια και να αποδοθούν οι ευθύνες πρώτα εκεί που πρέπει, στους ηθικούς αυτουργούς, βέβαια και στους παραβάτες υπηρεσιακούς παράγοντες, όταν αποδεικνύεται η ενοχή τους. Το έργο της αποκάλυψης ευθυνών έχουν τα ΜΜΕ. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί από τα ΜΜΕ για το τεράστιο αυτό έγκλημα διαρκείας που διαπράττεται από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα και που αποτελεί ίσως την πιο αποτελεσματική κομπίνα γι' αυτούς που την εφαρμόζουν, ταυτόχρονα όμως καταστροφική για την κοινωνία και την ανάπτυξη του τόπου. Τα ΜΜΕ δυστυχώς στην πλειονότητα τους σιωπούν και παραπληροφορούν. Να σημειώσουμε εδώ ότι τους υπηρεσιακούς παράγοντες συνήθως επέλεγαν οι κρατούντες με ιδιοτελή κριτήρια αναξιοκρατίας και δουλοπρέπειας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δημόσιος τομέας διαλύθηκε την περίοδο των τελευταίων 30 χρόνων. Ήταν συνειδητή επιλογή που βόλευε τους κρατούντες, γιατί με διαλυμένο δημόσιο τομέα υπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των ημετέρων και διότι είναι γνωστό ότι στην αναμπομπούλα ο λύκος χαίρεται. Τρανή απόδειξη της θλιβερής αυτής διαπίστωσης είναι η χρεοκοπία της οικονομίας, ο ηθικός ξεπεσμός, η διάβρωση και κρίση των κομμάτων εξουσίας και των μηχανισμών που τους στηρίζουν. Οι κρατούντες φέρουν ακέραια την ευθύνη. Η δασική υπηρεσία ήτα σε θέση να συντάξει δασικούς χάρτες και κτηματολόγιο από τις 10ετίες του 70 και του 80. Άλλωστε για πολλές περιοχές με ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον όπως η Αττική, οι δασικοί χάρτες ήταν έτοιμοι. Γιατί δεν τους επικύρωσαν; Γιατί αντ' αυτού νομοθετούσαν αλλάζοντας τον ορισμό του δάσους και των δασικών εκτάσεων; Γιατί μεθόδευσαν την αποτυχία του εθνικού κτηματολογίου (του μεγαλύτερου από τα μεγάλα έργα, κατά την άποψη των

υπεύθυνων υπουργών Κώστα Λαλιώτη και Βάσως Παπανδρέου) μετατρέποντας το σε τεράστιο σκάνδαλο; Η απάντηση είναι πολύ απλή: Διότι μεθόδευσαν την κατασπατάληση του χρήματος, τα σκάνδαλα αποχαρισμού, οικοπεδοποίησης, παράνομης αυθαίρετης δόμησης, εύκολου πλουτισμού, καταστροφής του φυσικού πλούτου και αποκλεισμού εφαρμογής κάποιου χωροταξικού σχεδίου ανάπτυξης.

Τα ΜΜΕ πρέπει να αποκαλύψουν το μέγεθος του εγκλήματος και να καλέσουν τους διατελέσαντες υπεύθυνους Υπουργούς και παράγοντες να λογοδοτήσουν πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν διαθέτει κυρωμένους δασικούς χάρτες και δασικό κτηματολόγιο; Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πρέπει ως πολίτες αυτής της χώρας να στηρίζουμε τέτοιες πολιτικές;

Καρδίτσα 16-6-2010