

Άρθρο 24, εμπρησμοί και ερημοποίηση!



*Καθηγητή Δρ. Γεωργίου Μαντάνη
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
e-mail: mantanis@teilar.gr*

Όλοι μας βιώσαμε πρόσφατα πρωτόγνωρα για τη χώρα μας φαινόμενα. Ακραία φαινόμενα. Δραματικά φαινόμενα. Φαινόμενα που, δυστυχώς, μας προειδοποιούν γι' αυτά που θα έρθουν στο μέλλον. Η «ερημοποίηση» θα είναι ο εφιάλτης του άμεσου μέλλοντος μας. «Πλησιάζουμε» την Αφρική! Είχαμε τονίσει σε άρθρο μας τον περασμένο Μάρτιο το μείζον ζήτημα της επιχειρούμενης αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγματος και την «υποχθόνια» προσπάθεια των κυβερνώντων αυτή τη χώρα να περιορίσουν τα δασικά μας οικοσυστήματα για χάρη των τεράστιων κερδοσκοπικών συμφερόντων. Είχε καταγγελθεί – όπως και από εκατοντάδες άλλους πολίτες – αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Το «ΟΧΙ στην αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος» είχε ακουστεί από εκατοντάδες οργανισμούς, επιστημονικούς φορείς και ειδικούς από άκρη σε άκρη, σ' όλη τη χώρα! Είχε υπερτονιστεί πως για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και οικονομικών συμφερόντων, η σημερινή κυβέρνηση (τα ίδια είχε κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση..) επιχειρούσε να «αφαιρέσει» 30.000.000 στρέμματα από τη δασική προστασία, επιτρέποντας την «οικοπεδοποίηση» και εν τέλει την «τσιμεντοποίησή» τους. Όλα δηλαδή για την περιβόητη «ανάπτυξη»! Αντί να δούμε ως κράτος να υλοποιήσουμε (έχουμε μείνει η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση!) τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, να φτιάξουμε Δασολόγιο και Κτηματολόγιο, το μόνο που κοιτάζουμε είναι τις εκτάσεις που υπάρχουν προς «αξιοποίηση». Άλλωστε που ακούστηκε, σε ποια χώρα του κόσμου υπάρχουν μαζί στο ίδιο Υπουργείο δύο αντικείμενα εκ διαμέτρου αντίθετα, το του Περιβάλλοντος και το της Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων! Αναρωτηθήκαμε ποτέ ποια είναι τα έργα που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια που αφορούσαν το περιβάλλον, την προστασία του, τα «αφημένα στην τύχη τους» δάση - δασικά οικοσυστήματά μας!

«Που πάμε; Ποια γη θα αφήσουμε πίσω μας; Τι κόσμο φτιάχνουμε;», μερικά από τα ερωτήματα - προβληματισμοί που ετέθησαν. Αν νοιαζόμαστε για το περιβάλλον μας, ας το δείξουμε όλοι μας έμπρακτα. Αύριο. Ας νομοθετήσουμε: Ας βάλει το Υπουργείο Παιδείας ειδικά μαθήματα στο Δημοτικό σχολείο, για την προστασία του περιβάλλοντος, για το τι πρέπει να κάνουμε τα σκουπίδια μας («να μην τα πετάμε στις ακτές και στους δρόμους μας»), για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών που χρησιμοποιούμε, για την τεράστια σημασία του δάσους στη ζωή μας και τόσα άλλα. Ας συνεχίσουν τον προεκλογικό (ήδη) αγώνα τους τα δύο κόμματα εξουσίας και ας προτείνουν «απτά» και «άμεσα» μέτρα που θα υλοποιήσουν για την προστασία του περιβάλλοντος, των δασών μας, των θαλασσών και των ακτών μας! Και επιτέλους, ας βγει ένας από τη σημερινή κυβέρνηση και ας πει «ΟΧΙ», «Όχι κάναμε λάθος μέγα, δεν σκοπεύουμε να προωθήσουμε αναθεωρήσεις στο Σύνταγμα (άρθρο 24), απεναντίας θα λάβουμε και νέα πιο ισχυρά μέτρα για την προστασία του». Το κυριότερο όμως είναι: όχι μόνο να νομοθετήσουμε αλλά πρωτίστως να εφαρμόσουμε τους νόμους που φτιάχνουμε! **ΟΧΙ στην αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος.**

Καρδίτσα, 2.7.2007